

Balkan in beeld

Erik van den Boom is verliefd op de westelijke Balkan, sinds 2005 komt hij er elk jaar.

Van dit mediterane dal nabij Podgorica, de hete hoofdstad van Montenegro, fiets je in één dag via een rustige weg naar een hoogte van ruim 1500 meter, waar een aangenaam warm bergklimaat heerst en toerisme pril ontluikt.



Albanië, *in the middle of nowhere*. Het Albanese volk is het blijmoedigste dat ik ken. Dat hoor je wel vaker van mensen die er geweest zijn.



In een half bewoond dorpje in Bosnië (zie ook de foto op pagina 3), gelegen aan een gravelweggetje waar vrijwel nooit een toerist komt, heb ik in het cafeetje op een piepkleine tv Nederland - Spanje gekeken. Gekampeerd heb ik ernaast. Bij de burens heb ik overdadig ontbeten, alles *home made*. Na twee glaasjes Rakija en een heerlijk lunchpakket fiets ik opgetogen naar het meer Ramsko Jezero.



De stille hoogvlakte boven het wintersportplaatsje Kupres. De beboste Bosnische bergen maken hier plaats voor het uitgestrektere, drogere landschap van Herzegovina.

